



Lezen.



Van Corsens van de Theotak hebben van beide ouders de liefde voor lezen mee gekregen.

Ik ging tante Alie op halen voor het gesprek over kerstmis en trof haar geheel verdiept in een boek aan. Ik zei tegen haar: "Wat ben je toch een echte van Corse hé. Altijd een boek bij de hand". Haar reactie: "Eén maar denk je? Er ligt er altijd één bij mijn bed en minstens één in de huiskamer, Het beurt wel dat ik er drie tegelijk lees. Oom Wim snapt niet hoe ik dat voor elkaar krijg zonder in de war te raken."

Kijk, dat is een vrouw naar mijn hart. Ik heb zelf ook altijd een boek bij het bed en minstens één op de bank. En één in mijn werktas in de auto, voor als ik moet wachten voor de brug. En dat gaat hartstikke goed. De bibliotheek is een goede leverancier, maar ik mag graag eens een boekenmarkt mee pikken. "Tweedehansjes" doen het in mijn boekenkasten ook heel goed. Lezen, herlezen en gelezen worden.

That's the question.

Tante Riet leest ook alles wat los en vast zit. Tante Alie kreeg nog een boek mee wat tante Riet pas uit had en erg goed had gevonden. Konden ze er later samen nog eens over kletsen.



Ik herinner me dat er bij opa in Huize Jacobus altijd een boek op tafel lag. En mijn vader erfde van opa naast de liefde voor lezen een stapel boeken die ik ook allemaal heb gelezen.



Samen vertelden de tantes de anekdote dat tante Alie altijd boeken voor opa moest halen bij de Zaal. Dat zal dan net zoiets zijn geweest als de huidige bibliotheek. Het kostte wel een stuiver.

Dus je mag er van uit gaan dat opa een echte liefhebber was dat hij daar zijn zuurverdiende geld aan besteedde. Ze moest ze wel halen, maar ze mocht ze niet lezen. Maar als opa dan naar bed was gegaan, dan pakte ze stiekum toch die boeken om ze te lezen. Als opa dan naar het toilet moest en dus zijn kamer uit kwam, legde ze het boek snel onder het kleed en zat ze kwassie sokken te stoppen of te breien als opa de kamer in kwam. Er was een prima waarschuwingsmiddel dat opa er aan kwam. Want er zat een haakje op de slaapkamer deur. Je mocht natuurlijk niet zo maar binnen kunnen lopen. Als opa dan het haakje er af haalde, was dat het sein om het boek snel te verstoppert.

En hoe zit dat met de rest van de familie? Laat eens wat van je horen. Ben je een liefhebber van lezen of juist niet?



Groetjes van een leesfan.

